

HEENVLIET: Echt paar van Blankenstein

Op 4 november 1913 kwamen de veehandelaar Salomon en zijn vrouw Elisabeth vanuit Rotterdam in Heenvliet wonen. Hun huisje stond aan de Wieldijk, dat is een weg tussen Heenvliet en waar vroeger Nieuwesluis lag

Helaas is die woning in de jaren 60 gesloopt.

In die tijd woonden er nog meer Joodse gezinnen zoals de gezinnen van Philip van Dijk en Levie de Beer en de families De Vries en Van der Hoek.

Aan de Kerkweg stond hun synagoge en met elkaar hielden ze daar onder leiding van Salomon van Blankenstein hun synagogediensten.

Salomon en Elisabeth kregen geen kinderen, maar zorgden voor iedereen die hulp nodig had. Bij hen in huis woonde Rachel Goudsmit uit Rotterdam. Rachel was een vrouw die niet voor zichzelf kon zorgen en daarom deden zij dit. Zondags hadden ze het ook druk. Dan kwamen Joodse kinderen uit Spijkenisse, Zuidland, Brielle en Oostvoorne naar hun huisje, daar gaven Salomon en Elisabeth hun Joodse les.

Ze leerden hun alles over Joodse geschiedenis, feesten en gebruiken. Natuurlijk ook Hebreeuws lezen, want dat was nodig om te kunnen lezen uit de Tora .

In 1954 werd de straat waar de synagoge van Heenvliet

Stond Van Blankensteinstraat genoemd. Als eerbetoon aan

Deze familie. Voor het huis dat op de plaats van de synagoge werd

Gebouwd zijn Stolpersteine (struikelstenen) gelegd.

Salomon van Blankenstein; werd 74 jaar vermoord in Auschwitz

Elisabeth van Blankenstein-den Hartog werd 65 jaar vermoord in Auschwitz

Rachel Marianne Goudsmit werd; 61 jaar vermoord in Auschwitz

Sinds enkele jaren word er op 4 Mei 2 minuten stil gestaan in de van Blankensteinstraat

En herdenken wij al die zijn omgekomen in de 2^e wereldoorlog

Wij De Heeren van Heenvliet hopen u allen dit jaar rond 20.00 uur te mogen ontmoeten

Want VRIJHEID GEEF JE DOOR