

Bruggentour Heeren van Heenvliet Oktober 2023

Een battletour die in het teken stond van de luchtlandingen en gevechten, die rondom de bruggen in het Rijn, Maas en Waal gebied hebben plaatsgevonden bij Nijmegen en Arnhem.

De groep bestond uit leden van de Heeren van Heenvliet maar ook uit familieleden zoals (schoon)zonen en (schoon)dochters, die zeer nieuwsgierig bleken in de verhalen over deze gevechten en operatie Market Garden.

Als eerste heeft de groep de Thompson Bridge bij Grave bezocht waar een monument van de 82th Airborne monument bij brug staat. Hier is het verhaal verteld van “de stick van luitenant Thompson” van de 82th Airborne division, die op 16 september met een verrassingsaanval deze brug volledig in tact kon veroveren en kon behouden tot 18 september. Op die dag kwam de aflossing van het 30ste Corps landleger. Leuk detail was dat de Prinses Irenebrigade deze brug na 18 september heeft bewaakt tegen mogelijke Duitse tegenaanvallen.



Ook werd aan de groep in het kort de context van operatie Market Garden verteld. Waarom dachten de Geallieerden dat de oorlog met deze operatie wel eens kon worden gewonnen? Welk doel had deze operatie en welke onderdelen werden hiervoor ingezet. Wat waren de grootste vergissingen in deze operatie? Vervolgens zijn we naar Overasselt vertrokken, waar we het 82th Airborne Division luchtlandings Monument hebben bezocht. Hier is verteld over de luchtlandingen en de gevechten van de 82th Airborne divisie bij Nijmegen.

Daarna naar Heteren waar we een 101th airborne monument hebben bezocht onder de brug van de A50 over de Nederrijn. Hier is de groep verteld wat de situatie werd na de slag van Arnhem en welke rol de 101th Amerikaanse divisie in dit gebied na deze slag heeft gehad. Zo is onder meer het verhaal verteld van de ongelofelijke patrouille van 6 Amerikanen onder leiding van luitenant Sims die na 24 uur terugkwamen met 32 gevangen genomen Duitsers. Dit verhaal haalde destijds alle kranten.

Met de groep zijn we toen naar het monument Crossroads gegaan, waar het verhaal is verteld van de bekende Easy Company met kapitein Winters die een compleet bataljon SS troepen verrast. Hier gaat een aflevering in de bekende serie Band of Brothers over.

Vervolgens met de groep lunch in hotel “de Wereld” in Wageningen waar de capitulatie is getekend.

Vanuit Wageningen naar de Ginkelse Heide waar we het nieuwe kunstwerk Airborne Landmark hebben bezocht. Hier is het verhaal verteld van de luchtlandingen bij Arnhem; de tegenslagen bij de Engelsen en Polen en de snelle reactie van de bij Arnhem

gelegerde Duitse troepen. Hierna het informatiecentrum Slag om Arnhem bezocht en met uitzicht op de John Frostbrug daar het verhaal verteld van John Frost de enigste compagnie die de te veroveren brug had gehaald maar zich uiteindelijk na dagen strijd moest overgeven aan de Duitsers. Hiermee kwam operatie Market Garden tot een einde.

Nog een snelle stop gedaan in Elst bij het 101th Airborne monument en het hoofdkwartier van Easy Company met Dick Winters. Tot slot met de groep naar de waalbrug De Oversteek in Nijmegen. Hier hebben we deelgenomen aan de dagelijkse Sunset March. Dit is een prachtig eerbetoon aan de 48 Amerikanen van de 82th Airborne die tijdens deze oversteek op 18 september 1944 zijn gesneuveld.

Naast de veteranengroep die deze mars organiseren was er die avond ook een groep veteranen van Libanon, die het waardeerden dat in onze groep zoveel jongeren zaten en hieraan deelnamen.





